



Antikforum

Lördagen den 20/11 mellan 14.00-17.00 hölls "Antikforum" på Lidingö Museum. Experterna Knut Knutson och Erik Ingare från Uppsala Auktionskammare värderade kostnadsfritt föremål från privatpersoner. Intresset var stort och närmare 60 personer köade tålmodigt för att komma in i det

allra heligaste – Magdasalen – där de fick träffa Knut och Erik. Många intressanta föremål granskades, bl a ryska guldmünt, statyer, ljusstakar och andra familjeklenoder. Många var det som gick ifrån Museet med ett leende på läpparna, inte minst på grund av Knut Knutsons intressanta bakgrundshistorier.



Miniutställningar

2018 fick Fotogruppern idén att försöka marknadsföra Lidingö Museum. Enklaste sättet var att försöka hitta på snabbt sätt och det resulterade i våra miniutställningar. Sedan dess har vi producerat 15 skärmar med olika tema om Lidingö. Dessa finns runt om på ön och byts ut med jämna mellanrum. När de varit på alla ställen, förvaras de på Lidingö museum. Kanske kan vi så småningom få ihop en hel utställning med bara miniutställningar... Vår senaste skärm handlar om öns gamla kiosker där så många av oss handlat vårt lördagsgodis! Så här vandrar skärmarna: Lidingö Museum, Högsåtra servicehus, Ansgarskyrkan, servicehuset Tor, Breviks servicehus och Björnbo äldreboende. Dessa teman har vi hittills producerat: AGAs gångtunnlar, Lidingöbron, Gamla gårdar, Villastäderna, Dalénum, Här handlade vi, Det brinner, Djurlivet på Lidingö, Fisket runt ön, Mjölken på Lidingö, Öarna runt Lidingö, Betsy Sandberg, Kyrkorna på ön, Norra Lidingöbanan och Kioskerna på ön.

LIDINGÖS GAMLA KIOSKER

Så många kiosker vi hade! Här är några.

1. Kiosk vid Lidingö Museum

En kiosk som användes för att sälja godis och andra varor. Den byggdes av en av de som grundade Lidingö Museum.

2. Kiosk vid Högsåtra servicehus

En kiosk som användes för att sälja godis och andra varor. Den byggdes av en av de som grundade Lidingö Museum.

3. Kiosk vid Ansgarskyrkan

En kiosk som användes för att sälja godis och andra varor. Den byggdes av en av de som grundade Lidingö Museum.

4. Kiosk vid servicehuset Tor

En kiosk som användes för att sälja godis och andra varor. Den byggdes av en av de som grundade Lidingö Museum.

5. Kiosk vid Breviks servicehus

En kiosk som användes för att sälja godis och andra varor. Den byggdes av en av de som grundade Lidingö Museum.

6. Kiosk vid Björnbo äldreboende

En kiosk som användes för att sälja godis och andra varor. Den byggdes av en av de som grundade Lidingö Museum.

En kiosk är en liten butik som brukar stå utomhus. Den används ofta för att sälja varor som godis, tidningar och andra småvaror. I Lidingö har det varit många kiosker över åren, och de har varit en viktig del av den lokala handeln.

I denna utställning presenterar vi några av de gamla kiosker som finns kvar i Lidingö. De har byggts av olika människor och har haft olika funktioner. Men de har alla varit en del av Lidingös historia.

Utställningen är en del av en serie utställningar som visar på Lidingös historia. Den är tillgänglig för alla och är en bra möjlighet att se och lära sig mer om Lidingös gamla kiosker.

Utställningen är tillgänglig på Lidingö Museum. Den är öppen under museumens öppettider.

Lidingö Museum
 Hembygdsförening
 Lidingö, Södermanland
 191 82

Ordföranden har ordet

Kära Medlemmar!

Hembygdsföreningen och museet sjuder av aktiviteter sedan vi kunde öppna upp igen i september. Vi, liksom så många andra organisationer, har saknat möjligheten att ge uttryck för vår uppgift. I vårt fall är det att bevara och sprida kunskap om Lidingös historia och kultur.

Kultur innefattar så många områden av livet och jag ser det som vår uppgift att tänja lite på gränserna. Fram till för några år sedan fanns en skylt

på Lidingöbron som hälsade välkommen till "Hälsans ö". Jag har förstått att det allmänt uppfattades som en stad som har ambitioner att erbjuda en mångfald av möjligheter att bedriva fysiska aktiviteter. Gott så!

Jag vill ändå hävda med enfaset att kultur är också hälsa och att Lidingö stad, liksom olika organisationer har ett ansvar att erbjuda ett utbud av kulturella aktiviteter och detta sker kontinuerligt. Möjligen kan vårt "Antikforum", dvs föremålsvärdering av experter, ses som en

perifer del av kulturell verksamhet, men det är just så vi tänjer en aning på gränserna. Och så bör och kommer det att fortsätta för att vi inte bara skall redovisa historia och följa en allmän utveckling utan även skapa nya kulturyttringar och bidra till att bredda begreppet. Jag vill bjuda in er alla till denna resa.

Välkomna till museet för att ta del av historia och kultur på vår fantastiska ö, jag vågar påstå att det blir ett spännande år hos oss. Robert Hallenborg, ordförande Lidingö Hembygdsförening

Pågående utställningar/olika aktiviteter

Under "Kulturveckan" var det många som passade på att besöka Museet. Våra värdar fick jobba för högtryck och nya medlemmar värvades till föreningen.

Tisdagen 30 /11 besökte Vissångaren Johan Taube återigen Lidingö Museum.

Lördagen den 4/12 invigdes utställningen "*Lidingökvinnor som gjort avtryck och intryck*" av Eva-Karin Gyllenberg, skribent på Dagens Nyheter.

Utställningen pågår en bit in i 2022, slutdatum är ännu ej fastslaget.

Tidagen 30 november hade vi besök av Vissångaren Johan Taube

Föredag

Efter att Coronarestriktionerna tagits bort kunde utställningsgruppen för "Från AGA till Dalénum" hålla tre uppskattade föredrag, två på Museet och ett i AGA. Ibb Jessens böcker om

AGA och Boghammar Marin finns att köpa i Museibutiken.

I Ansgarskyrkan hölls 17/11 ett seminarium med Hembygdsföreningens Carl-Henrik Ankarberg och Missionsförsamlingens ordförande Sven Erik Wånell där de kåserade om Wånells nyskrivna bok *Tro, frihet och gemenskap*.

Johan Ahlbom berättade om sin bok "Klassiska Lidingöfartyg" 7 december. Boken finns att köpa hos oss.

Här är vi i Marknadsgruppen



Eva Häger, Siv Bergius, Karin Mörk, Margareta Borgelin, Teddy Widstrand, Kerstin Larsen.

Marknadsgruppen är relativt nystartad.

Vi arbetar huvudsakligen med övergripande marknadsfrågor. Vi har uppdaterat Hembygdsföreningens informationsfol-

der, tagit fram nya medlemskort och vi arbetar fortlöpande med medlemsrekrytering och förbättrad hemsida.

Kerstin Larsen sammankallande, Teddy Widstrand, Siv Bergius, Karin Mörk, Margareta Borgelin och Eva Häger



Julmarknad på museet 11-12 decemeber kl 11-16
Fynd era julklappar hos oss på Lidingö Museum



Nermans julkort med ensamrätt
 för Lidingö Museum



Inget annat samhälle i vårt land har haft så många småbåtsvarv som Lidingö. Utmed öns stränder fanns det under 1900-talets förra hälft minst ett dussintals varv som byggde, renoverade och underhöll fritidsbåtar. Många hade ritats av landets främsta båtkonstruktörer. Författaren, vår medlem, Breviksbon Johan Ahlbom är själv båtägare, seglare och mångårig skärgårdsexpert med djup förankring i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Den vackert och rikt illustrerade boken Klassiska Småbåtsvarv säljs på museet och kostar 275 kr

för icke medlem, 225 kr för medlem i LHF.

Sälar i svensk krigstjänst av Johan Ahlbom.

Under andra världskriget tränades sälar under strängt hemlighetsmakeri för att hitta främmande ubåtar i svenska farvatten. Det låter som hämtat ur en sämre spionroman, men är helt sant. På den hemliga försöksstationen Palmen på Gålö tränades förutom sälar också havsörnar, berguvar och duvor i olika försvarsmässiga funktioner. Den rikt illustrerade boken grundar sig på författarens djup-

dykningar i bl.a. Krigsarkivets numera avhemligade handlingar.



Massor med hantverk av skilda slag



Vinglas med Lidingöskeppet.
 Lidingövasen (Torstenson Art & Design)

Söndagen 16 januari
kl. 13-15

Äntligen kan vi efter några års paus ta upp den uppskattade traditionen med julgransplundring. Traditionell dans kring granen, sagoläsning, tomte, fiskdamm och allt som hör till.

Varmkorv, kaffe, saft och pepparkakor.

Varmt Välkomna!



KALENDARIUM

December 2021

4/12 Utställning Kvinnor
som gjort avtryck

11-12 Julmarknad

Januari 2022

Utställning
Kvinnor som gjort avtryck

16 Julgransplundring

April 2022

29 Utställning
Povel Ramel

Lidingös sista frimärksautomat. Kulturhistoriska föremål kan som bekant vara av vitt skilda slag och ålder. Det gemensamma för dem är att de har något att berätta om sin samtid. I museets samlingar har vi exempelvis som gåva av en privatperson för några år sedan fått Lidingös sista frimärksautomat. Den kommer från Björnboanläggningen, där det förr också fanns ett litet postkontor som hölls öppet på sporadiska tider. Frimärksautomater började sättas upp i vårt land år 1954 som en service från postverket. Automaten användes fram till år 2008. Då var det ännu vanligt att man skrev och postade frankerade brev och vy-



kort. Den tiden känns nu rätt så avlägsen ...

Foto Susann Thorngren



Lidingö Hembygdsförenings styrelse
och övriga medarbetare
önskar
alla medlemmar en vilsam jul och ett
Gott Nytt År

Medlemsavgift

Inbetalningskort för medlemsavgift 2022 bifogas med detta nummer av Hembygdsnytt. Nytt för 2022 är att vi återinför Medlemskort som kommer att skickas ut med Hembygdsnytt nr 1 2022.

Valberedningen söker..

Valberedningen i Lidingö Hembygdsförening söker kandidater till styrelsearbete i Lidingö Hembygdsförening inför årsmötet i mars 2022.

Vi söker dig som är intresserad av Lidingös historia och kultur och gärna vill vara med att sprida kunskap om Lidingö.

Uppdraget innebär ca 1 möte per månad under vår/höst och vinter samt eventuellt något uppdrag därutöver. Vi välkomnar varmt nya sökande. Hör gärna av er till valberedningen: marianne.lindkvist@gmail.com

Motioner till årsmötet

Du har nu möjlighet att komma in med motioner till årsmötet

och förslag på kandidater till styrelse och revisorer. Årsmötet kommer att äga rum i mars 2022 och kallelse till årsmötet kommer att skickas ut med Hembygdsnytt i februari. Motioner och förslag till årsmötet ska lämnas senast den 1 februari 2022. Skicka in din motion och dina förslag till styrelsen via info@lidingohembygd.se. Styrelsen kontaktar dig i god tid innan årsmötet för eventuellt förtydligande om något är oklart.