



LIDINGÖ MUSEUM ÄR ÖPPET IGEN. VÄLKOMMEN!

Povel Ramel kommer till Museet

Onsdag 27 april kl 15 öppnar en jubileumsutställning med Povel Ramel, som skulle ha fyllt 100 år.

I slutet av april kommer en jubileumsutställning med Povel Ramel, som skulle ha fyllt 100 år i år att öppna på Museet.

Den består av en skärmutställning som kommer att resa runt Sverige under våren 2022. I slutet av april kommer den att landa på Lidingö Museum och stanna där under sex veckor. Den kommer att visa valda delar ur Povels liv, som artist, låtskrivare, författare, underhållare och människa, samt en mängd föremål från det rika arkivet som förvaltas av Povel Ramel-sällskapet. Sällskapet ligger bakom utställningen i samarbete med LHF.

Utställningen utgör en del av de olika festligheter som äger rum detta jubileumsår. Under våren arrangeras nio konserter, uppdelade i tre per dag på tre ställen i Sverige: i Göteborg, Stockholm och Malmö. Det är sammanlagt ett hundratal artister som framför ett hundratal Povel-visor.

Men inte nog med det. En insamling som pågått i flera år för att resa en staty över Povel på Djurgården kan förhoppningsvis nå sitt mål. I januari släpptes Povel Ramel-frimärken, en jubileums-akvavit på Systemet och i mars kommer en Povel-gin också. Till snapsen behövs så klart snapsglas. De kan man köpa genom Povel Ramel-sällskapet.

Nyutgåvor av ljud- och e-böcker lanseras också under året. Förhoppningsvis kommer de och andra Povel-produkter att kunna köpas i museibutiken.

Povel bodde på Lidingö en stor del av sitt liv, närmare bestämt på Oskarsstigen med sin fru Susanna som fyllde 100 år 2020 och dog bara fyra dagar efter sin födelsedag.

Under 50-, 60- och 1970-talet var Povel Ramel svensk underhållnings okronade konung. Han gjorde mängder av revyer, inte minst under Knäppupp-flaggan. Hans låtskatt är svårslagen, eller vad sägs om: *Siskorna i björken*, *Alla har vi varit små*, *Balladen om Eugen*, *Naturbarn*, *Sorglösa brunn*, *Fat Mammy Brown*, *Tänk dej en strutkarameller*, *The Purjolök Song*, *Svarta Malin*,

Banne mej, *Skratt*, *Sommartrivialiteter*, *Torstigste bröder*, *Karl Nilsson*, *Liten turistflamenco*.

Ta av dej skorna, *Den sista jäntan*, *Håll musiken igång*, *Birth of the gammeldans*, *De sista entusiasterna* eller *Jag diggar dej!*

Ett urval av de närmare 1000 låtar som finns registrerade hos STIM.

Ett "scensationellt" långt artistliv tog slut 5 juni 2007. Räknat från scendebuten 1939 blir det nästan 70 år långt.

Povel älskade sin publik och den älskade honom, scengiganten, perfektionisten, kompositören, pianisten, ordlekaren, parodikern med mera. Han behärskade konsten att vila i sitt eget uttryck. Hur många artister kan det idag?

Povel och hans fru Susanna ligger begravda på Lidingö kyrkogård.

Andreas Lindberg



Gunwer Bergqvist, Povel Ramel och Brita Borg.

Ordförande har ordet

Vänner!

Det nya året började lite olycksbådande för museer i Sverige. De nya restriktionerna gällande folksamlingar påverkade förstås alla och Hembygdsföreningen var tvungen att skala ner sina aktiviteter. Vår planerade exponering efter den pågående utställningen om

Lidingökvinnor innefattar flera intressanta inslag. Förberedelser pågår men vi vill stå beredda den dag samhället öppnar upp helt och hållet. Med det sagt vill vi önska alla medlemmar ett fint och fortsatt händelserikt 2022! Och för att tala med Gustav II Adolf om våra fiender Covid och Omikron:

*Förfäras ej Du lilla hop
fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla.
De fröjdas åt Din undergång
men deras fröjd ej bliver lång
ty låt ej modet falla.*

Robert Hallenborg

Utställningen "Lidingökvinnor som gjort intryck och avtryck"

Förra året var det 100 år sedan kvinnor fick rätt att delta i val till riksdagen. Detta uppmärksammades på olika sätt runt om i landet. På Museet bestämde vi att berätta om några av alla de Lidingökvinnor som genom åren bott och verkat på ön och som gjort betydelsefulla insatser inom konst, design, litteratur, pedagogik, politik m.m. Resultatet blev utställningen "Lidingökvinnor som gjort intryck och avtryck" som presenterar ett 30-tal kvinnor som förtjänar att komma ihåg. Några av dem har påverkat utvecklingen lokalt på ön, andra har gjort sig kända över hela landet för sina insatser.

Utställningen som startade i slutet av förra året (påpassligt i samma vecka som Sverige fick sin första kvinnliga statsminister) kommer att pågå t o m 21 april.

Margareta Borgelin

I samband med starten av ovanstående utställning höll Eva-Karin Gyllenberg – journalist och författare – ett mycket uppskattat föredrag om Svenska kvinnliga pionjärer.

Eva-Karins bok med samma namn finns att köpa i Museibutiken. Medlemmar betalar 190:-



Ria Wägner

SVENSKA KVINNLIGA PIONJÄRER

Eva-Karin lyfter fram kvinnor som har kämpat för det de har trott på och känt passion för. Här finns kvinnor som har vågat ge sig in på yrkesområden som har varit typiskt manliga och inte tvekan inför branta uppförsbackar. De har satt spår i historien och är värda att lyftas fram.

Pionjärkvinnorna återfinns inom vitt skilda områden – företagare, idrottare, läkare, uppfinnare, välgörare, konstnärer. Fyrtio kvinnors liv och kamp som du här får ta del av. Få en inblick i tiden de levde i och förstå vad de gjorde för kvinnor i vår tid.



Delar av Gunilla Ponténs kollektion

Medlemskort

Med detta nummer av Hembygdsnytt bifogas medlemskort för de som betalat årsavgiften för 2022. Som medlem i Lidingö Hembygdsförening får du rabatt i följande butiker:

10% på Ramverket

Ramverket & Co – Torsviksväningen 4

10% på Elfviks Gårdsbistro serverar mat, vin och gofika, allt så ekologiskt som det bara går. Här kan du även köpa ost, ägg, lammskinn och lammkorv.

15% vid köp hos

Geten Gerda & Ko.

Geten Gerda är ett litet gårdsmejeri beläget på Elfviks gård längst ut på Lidingö. I sortimentet finns bland annat ostkaka, färskost och blåmöglost.

10% på Beijer Byggmaterial

Beijer Byggmaterial – Stockbyvägen 5

Vi tackar ovanstående företag för sitt engagemang.

Natur och kulturgruppen

arbetar med remissvar över planen för kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkvikens norra strand.

Läs mer under remisser på hemsidan.

Flyghistoria

Lidingö Hembygdsförening planerar ett besök med guidad visning till Arlanda flygsamlingar onsdag 23 mars.

Vid Arlanda Flygsamlingar finns ett 50-tal flygplan, vilka representerar ett tvärsnitt av det svenska civilflygets historia sedan början av 1900-talet. Där finns också föremål som kan tillskrivas en pionjär inom flyghistorien, Carl Richard Nyberg, ”Flyg – Nyberg kallad” vars flygförsök kunde skådas på Askrikefjärdens

Kallelse Årsmöte LHF

Torsdag 31/3 18.00 kallas alla medlemmar i Lidingö Hembygdsförening till årsmöte i Ansgarskyrkan.

Årsredovisning och dagordning kommer att finnas tillgängliga på Hemsidan i god tid före mötet och kommer även att finnas i pappersform i samband med mötet.

Föremål berättar

Två par halmskor

I Museets samlingar finns bl a dessa halmskor som troligen är från första halvan av 1900-talet. De är oproportionerligt stora eftersom de trädde utanpå de vanliga skorna. Halmskor var inte avsedda att gå runt i, utan nyttjades för att inte förfrys fötterna vid långvarigt stillastående arbete i vinterkyla. Tex av spårvagnsförarna i de öppna spårvagnarna, torghandlare och knallar på marknader, vedhugare eller vinterfiskare. Under



andra världskriget blev halmskor en viktig handelsvara då tiotusentals halmskor köptes av militären till soldater på vakt. Dessa halmskor skänktes till Museet av Stina Geijer.

Marianne Foghammar

is i början på förra århundradet. Beroende på intresse planerar vi två guidade visningar, kl.10.30 och kl. 13. Vi åker till Arlanda i egna bilar. Vår önskan är att vi ska kunna samåka.

Du som vill delta anmäl ditt intresse till föreningens kansli. Vi vill också veta om du kan ta passagerare och vilken guidad tur du föredrar. Anmälan senast 3 mars.

Programgruppen

Gruppen planerar och genomför Hembygdsföreningens program och aktiviteter. Det gäller föredrag, kultur- eller musikprogram som äger rum på Lidingö Museum, men också aktiviteter som hembygdsvandringar, utflykter, studiebesök, resor, m.m.

Programgruppen tar dels egna initiativ till aktiviteter och program, men tar också emot idéer och förslag som lämnas av föreningens medlemmar. Programgruppen har ett samordningsansvar när det gäller utställ-

ningar på Lidingö Museum. Inför de olika utställningarna utses särskilda arbetsgrupper.

En viktig del i gruppens arbete är att planera, samordna och följa upp de olika aktiviteterna och att svara för att Hembygdsföreningens kalendarium regelbundet uppdateras.



Stående Siv Bergius, Ulla Larsson

Teddy Widstrand, Robert Hallenberg
Carl-Henrik Ankarberg
Infällt foto Karin Mörk

KALENDARIUM

Februari	Utställning Kvinnor som gjort avtryck
Mars	
23 onsd	Arlanda Flygsamlingar*
April	
21 torsd.	Kvinnor som gjort avtryck... avslutas

27 onsd. kl 15 Utställning Povel Ramel

Utöver ovanstående finns mängder av aktiviteter i pipeline. Så fort restriktionerna släpps kommer vi att öppna kranen igen.

Exempel på planerade aktiviteter är

- Skulpturvandring
- Musikafton
- Studiebesök Arlandamuseet
- Konstpromenader
- Föredrag
- Utflykt till Möja
- Stora Henriksvik

*) Föranmälan info@lidingohembygd.se eller 08-765 75 67.

PRIMA HANTVERK ÄNDA UT I HÖRNEN!

LHF-medlemmar får 10 % rabatt på alla inramningar under vintern

A K V A T I N T A B

RAMVERKET & Co

Torsviksvängen 4 (vid Circle K) Tfn 08-611 31 80

E-post info@ramverket.se

www.ramverket.se

BEIJER
BYGGMATERIAL

VI HAR ALLT INOM BYGGMATERIAL

Besök oss på
Stockbyvägen 5
eller beijerbygg.se

BYGGER DOM SOM BYGGER



Vi närmar oss semmeltider och så här såg det ut i Lidingö Tidning för 90 år sedan inför Fettisdagen. I år infaller Fettisdagen 1 mars.

LIDINGÖ TIDNING

Låt pengarna stanna på ön!

Köp **tårter, efterrätter** och **konfektyrer** från

Fagers Konditori

Tel. Lid. 449. Sturevägen Tel. Lid. 449.

SEMLOR och MANDELMASSA

TÅRTOR och EFERRÄTTER
bäst och billigast från

Fornboda Konditori

Vasavägens hållplats, Tel. Lid. Villastad 206.

"Stellas" Semlor på bordet varje fettisdag!
Hemsändes efter telefonpåringning.

Högvattnet 22 Stella-Bageriet Valhallavägen 53
Tel. Lid. 1378 Stockholm, Tel. V. 1705.



Foto Maggies skafferi

Fettisdagen, eller något ålderdomligt vita tisdagen (en beteckning som dock även något oegentligt används för tisdagen i stilla veckan). Fastlagstisdagen är i kristen tradition tisdagen efter fastlagssöndagen, 47 dagar före påsk. Dagen är därmed

rörlig, och kan infalla som tidigast 3 februari och senast 9 mars. Namnet fettisdag är bildat av "fet" och "tisdag", där fet syftar på all fet mat som brukade ätas på fettisdagen. Ordet är belagt sedan 1594. Hur vita tisdagen har fått sitt namn är oklart, men en teori är att namnet kommer av det vita vete mjöl som man bakar semlor med.

[Källa Wikipedia]